



4 maart t/m
2 april 2023

PAROCHIEBERICHTEN SCHARN, HEER, DE HEEG

Redactie: OUDE KERKSTRAAT 10, 6227 SR MAASTRICHT

HET PAROCHIEBUREAU IS IEDERE MAANDAG EN DONDERDAG GEOPEND VAN
9.30U TOT 12.00U EN TE BEREIKEN VIA 043-3610028 of
parochiebureau@heerdeheeg.nl

ONDERSTEUN ONZE PAROCHIE!

Heer: R.K. Parochie St. Petrus' Banden NL68 RABO 01198 00 039

De Heeg: R.K. Parochie H.H. Monulfus & Gondulfus NL50 SNSB 0858 7026 22

Scharn: R.K. Parochie H. Antonius van Padua NL75 RABO 01198 26 976

PASTOOR E. DE JONG: 06-51177061 of pastoordejong@gmail.com
KAPELAAN S. BRAJKOVIĆ: 06-27501073 of slavenbrajkovic@yahoo.com
DIAKEN A. GARCIA: 06-49794486 of andy_fred@hotmail.com

Overleden

- 7 februari, Victor Salentijn, 66 jaar.
- 9 februari, Chrit Budy, 88 jaar.

Gedoopt

- 26 februari in Heer Joany Duchateau.
- 26 februari in Scharn Leo Aaron Di Stefano-Coco.

Openstelling kerken

- In Heer is de Mariakapel iedere dag geopend voor het opsteken van een kaarsje.
- De kerk in De Heeg is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 14.30u tot 15.30u en dan zal de Rozenkrans worden gebeden.

Biechtgelegenheid

- In Heer op vrijdag na de Mis van 19.00u.
- In De Heeg op vrijdag na de Mis van 9.00u.
- In Scharn op woensdag tijdens de Aanbidding om 18.00u.

Tarieven Misintenties 2023

Door de week (leesmis) € 15 Zaterdag/Zondag € 30 Feestdagen € 30

Collecte

Om enigszins de toenemende kosten van ons kerkgebouw te dekken zijn wij voornemens met ingang van 17 maart a.s. ook op vrijdagavond tijdens de H. Mis in Heer een collecte te houden, die wij van harte bij u aanbevelen. Bij voorbaat dank voor Uw gaven.

Attentie

- In de nacht van 25 op 26 maart begint de zomertijd; de klok gaat dan een uur vooruit
- In de Vastentijd is in Heer op donderdag om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg.
- Op zaterdag 25 maart is om 10.00u de motorzegening op het kerkplein in Heer.

WOORD VAN DE PASTOOR

Op de lagere school in Eindhoven voelde ik me als kind niet helemaal thuis. Mijn ouders waren beiden van Noord Nederland en spraken geen echt Brabants. Bovendien waren ze nogal gelovig, en de meeste kinderen waren dat inmiddels al niet meer. Ik vond mezelf een beetje een vreemde eend in de bijt. Dus probeerde ik me sociaal aan te passen. In de tweede klas (groep 4) werd ik lid van het kinderkoor van de kerk, omdat de pastoor ooit in de eerste klas had gevraagd wie er lid wilde worden van het "koor". Ik wist niet wat het woord betekende, maar velen staken hun hand op, en ik dus ook. Zou wel goed zijn... Een van de prettige dingen van dat koor, was dat je -naast dat je leerde zingen - ook een aantal nevenactiviteiten had. Eén ervan was: carnaval vieren. Groot probleem was: hoe moet ik er dan uit zien. Ik wilde me wel conformeren, dan viel ik in ieder geval niet uit de boot. Maar het probleem was, dat je met carnaval nu net anders moest zijn. Hoe gekker, hoe meer geaccepteerd. Dus trok ik de meest vreemde kleding aan en zette een soort zelfgemaakte pruik met lange haren op, om maar zo vreemd mogelijk over te komen. Het wonderlijke was, dat iedereen dat leuk vond. De paradox was blijkbaar dat met carnaval gold dat hoe vreemder je was, hoe meer je erbij hoorde... Bijzonder therapeutisch, niet?

Nu, zijn we niet allemaal op zoek naar sociale acceptatie en inbedding? Doen we met het oog daarop niet allemaal min of meer wat "men" vindt en doet. Martin Heidegger (1889-1976), een groot filosoof, noemde dat "men" zelfs "Das man": een dwingende autoriteit. Gingen we vroeger uit sociale druk, en zeker ook uit cohesie, naar de kerk... nu juist niet.

Moge u niet alleen met carnaval, maar ook in de vastentijd erna, ontdekken dat u uniek bent. Onherhaalbaar. En dat u dus als zodanig in ieder geval bemind bent door God. U hoeft zich ook in de kerk niet in allerlei sociale bochten te dwingen om er bij te horen. Wees dus authentiek! U bent altijd welkom! De paus zei tegen de Nederlandse bisschoppen onlangs nog, dat we er voor tutti zijn, voor iedereen.

Dan blijft de vraag over, hoe je dan je diepste zelf vindt, de plaats in jezelf waar en wanneer je echt jezelf bent. Dat is de plaats van je geweten, diep in je hart, waar je voelt wat goed en kwaad is. Waar de stem van God in je spreekt, en je ergens weet: "dat is de goede weg." Het mooie is dat Jezus precies dát zegt wat ook in je geweten klinkt: de liefde voor God en de ander is het belangrijkste in het leven. Dan zul je je goed voelen. Als je dat doet, word je echt jezelf. Niet met een oppervlakkige sociale bevestiging, maar van binnenuit.

Mogen we in de vastentijd los komen van allerlei sociale onzuivere "moetens", om het pure kind in onszelf te ontdekken, dat met een ontvankelijk hart ontdekt, dat je er ten diepste mag zijn. Wie je ook bent. En dat de ware, zelveloze, onthechte liefde je vrij maakt. God houdt van u. Hij houdt immers van alle unieke, ja "vreemde" mensen. Moge deze carnaval in ons het gevoel van wederzijdse acceptatie doen toenemen. En moge Aswoensdag de dag zijn dat we merken dat ons christen zijn weliswaar soms wat (wereld)vreemd overkomt, maar zeer heilzaam is omdat het ons laat zijn wie we werkelijk zijn.

Pastoor Mgr. E. de Jong



KERKDIENTEN HEER - ST. PETRUS' BANDEN

Iedere zondag is er na
de Hoogmis
koffiedrinken in de
pastorie

Zondag 5 maart 2^e zondag v.d. Vasten
9.45u Hoogmis met samenzang, als
zeswekdienst voor René van de Rijdt,
als jaardienst voor de overl. ouders

Retrae-Janssen en zoon Bert, voor
Thimo Bosch, voor Peter Pasmans, voor
de overl. ouders Essers-Custers en
dochter Astrid, voor de echtl. Pitters-
Habets, voor de overledenen van de
fam. Van Kerkhof-Polman en voor de
overledenen van de parochie.

Maandag 6 maart

19.00u H. Mis, voor de overl. ouders
Retrae-Heuts en kinderen, voor de
ouders Retrae-Janssen en zoon Bert.

Dinsdag 7 maart HH Perpetua & Felicitas

19.00u H. Mis, voor bijzondere intentie.

Donderdag 9 maart

18.00u Aanbedding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, voor Riet Frijnts.

Vrijdag 10 maart

18.30u Kruiswegoefening
19.00u H. Mis

Zondag 12 maart 3^e zondag van v.d. Vasten

9.45u Hoogmis met samenzang, voor de zielen in het vagevuur.

Maandag 13 maart

19.00u H. Mis, voor de stervenden.

Dinsdag 14 maart

19.00u H. Mis, voor bijzondere intentie

Woensdag 15 maart

14.30u H. Mis Croonenhoff

Donderdag 16 maart

18.00u Aanbedding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, voor priesterroepingen.

Vrijdag 17 maart

18.30u Kruiswegoefening
19.00u H. Mis, Annie Essers-Custers.

Zondag 19 maart 3^e zondag v.d. Vasten

9.45u Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor, als jaardienst voor Pierre Douven en Maria Douven-Wimmers, voor de echtl. Jef en Mariëtte Essers-Niesten en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman.

Maandag 20 maart H. Jozef

19.00u H. Mis met zang van het Dameskoor, als jaardienst voor Rini Klinckhamers, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert.

Dinsdag 21 maart

19.00u H. Mis, voor bijzondere intentie.
19.30u-20.30 Gebedsd. Kleine zielen

Donderdag 23 maart

18.00u Aanbedding 18.30u Rozenhoedje

19.00u H. Mis, voor Riet Frijnts.

Vrijdag 24 maart

18.30u Kruiswegoefening
19.00u H. Mis, als jaardienst voor Beatrix Vos, voor Jos Senden en Maria Pregter en voor de overl. ouders Essers-Custers en dochter Astrid.

Zaterdag 25 maart

10.00u Motorzegening op kerkplein

Zondag 26 maart 4^e zondag v.d. Vasten

9.45u Hoogmis met samenzang, als 1^e jaardienst voor C.J.M. Poulussen, voor de overleden ouders Gortmans-Galle.

Maandag 27 maart

19.00u H. Mis, voor de eenzamen.

Dinsdag 28 maart

19.00u H. Mis, voor een bijzondere intentie.

Donderdag 30 maart

18.00u Aanbedding 18.30u Rozenhoedje
19.00u H. Mis, voor de slachtoffers van oorlog en zinloos geweld.

Vrijdag 31 maart

18.30u Kruiswegoefening
19.00u H. Mis, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Zondag 2 april Palmzondag

9.45u Hoogmis met samenzang, voor de overl. ouders Essers-Custers, dochter Astrid en overledenen v.d. familie, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend.



**KERKDIENTEN
DE HEEG HH.
MONULFUS &
GONDULFUS**

**Iedere zondag is er na de H. Mis
koffiedrinken in het parochiezaaltje**

Zondag 5 maart 2^e zondag v.d. Vasten

11.15u H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, voor de stervenden.

Vrijdag 10 maart

9.00u H. Mis met aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid, voor overledenen van een familie en het zielenheil van een familie.

Zondag 12 maart 3^e zondag v.d. Vasten

11.15u H. Mis met samenzang, voor de zieken van de parochie.

Vrijdag 17 maart

9.00u H. Mis met aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid.

Zondag 19 maart 4^e zondag v.d. Vasten

11.15u H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, voor diaken Bèr Goessen en overleden familie.

Vrijdag 24 maart

9.00u H. Mis met aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid.

Zondag 26 maart 5^e zondag v.d. Vasten

11.15u H. Mis met samenzang voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Vrijdag 31 maart

9.00u H. Mis met aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid.

Zondag 2 april Palmпасen

11.15u H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, voor de stervenden.

Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend.



**KERKDIENSTEN SCHARN
H. ANTONIUS VAN PADUA**

Zaterdag 4 maart

17.30u H. Mis als vooravondviering van de 2^e zondag van de Vasten, voor Louis en Lenie Hesemans-Douven en familie.

Woensdag 8 maart

18.00u Uitstelling van het H. Sacrament en biechtgelegenheid

19.00u H. Mis, voor vrede in de wereld.

Zaterdag 12 maart

17.30u H. Mis als vooravondviering van de 3^e zondag van de Vasten, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Woensdag 15 maart

18.00u Uitstelling van het H. Sacrament en biechtgelegenheid

19.00u H. Mis, voor de eenzamen.

Zaterdag 19 maart

17.30u H. Mis als vooravondviering van 4^e zondag van de Vasten, voor Louis en Lenie Hesemans-Douven en familie.

Woensdag 22 maart

18.00u Uitstelling van het H. Sacrament en biechtgelegenheid

19.00u H. Mis, voor de vluchtelingen.

Zaterdag 25 maart

17.30u H. Mis als vooravondviering van de 5^e zondag van de Vasten, voor de mensen die het leven als een last ervaren.

Zondag 26 maart 5^e zondag van de Vasten

17.00u Italiaanse Mis.

Woensdag 29 maart

18.00u Uitstelling van het H. Sacrament en biechtgelegenheid

19.00u H. Mis, voor priesterroepingen.

Zaterdag 1 april

17.30u H. Mis als vooravondviering van Palmпасen, voor Louis en Lenie Hesemans-Douven en familie.

Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend.

